

# AFDRUKKEN

PERSBERICHT

## HET ERFGOED, DE GESCHREVEN GETUIGE VAN DE GESCHIEDENIS

- >> Van 21 april tot 20 juli 2018, in La Cité Miroir in Luik
- >> In het kader van de tweehonderdste verjaardag van de Universiteit van Luik
- >> Een tentoonstelling van de bibliotheken van ULiège en MNEMA asbl

Hoe heeft de mens de herinnering aan zijn eigen geschiedenis bewaard? Welke kennis en werken hebben de eeuwen getrotseerd en van welke werd de overdracht verboden? Hoe heeft de mens zijn kennis van en over de wereld via verkenning en ervaring opgeschreven? Met de tentoonstelling 'Afdrukken' wordt gezocht naar de rol van het schrift door de eeuwen heen.

Middeleeuwse manuscripten, wiegendrukken, gedrukte werken, kaarten en nog veel meer: een honderdtal unieke stukken, voor het merendeel afkomstig uit het rijke erfgoedfonds van de Bibliotheken van de Universiteit van Luik, worden uitzonderlijk aan het publiek getoond. Al deze documenten getuigen van deze unieke, bijzondere omstandigheden waarin de Mens de loop van zijn geschiedenis veranderd heeft.

Om de relatie van de mens met het schrift te onderzoeken, worden in deze tentoonstelling acht facetten van het schrift belicht (de wereld, wetenschap, het geheugen, verzet, macht, geloof, kunst en transmissie), die allen worden geïllustreerd door een honderdtal werken, van de Oudheid tot nu. De tentoongestelde werken komen voornamelijk uit collecties van de Bibliotheken van de Universiteit van Luik. Ze worden vergezeld door andere exemplaren die worden uitgeleend door de Universiteit van Gent, de Stad Luik, het museum Wittert en CEDOPAL.

De bibliotheken van de Universiteit van Luik stellen meer dan 2 miljoen boeken tentoon, duizenden kranten, honderdduizenden elektronische bestanden, meer dan 100 000 thesissen, 50 kaarten, ...

De bibliotheken staan ook garant voor een uitzonderlijk erfgoed dat ze bewaren en valoriseren. Vanaf haar oprichting in 1817 kreeg de Universiteit oude en belangrijke fondsen die onder andere afkomstig waren van bibliotheken uit religieuze congregaties uit het oude Prinsdom Luik. Tegenwoordig omvat ze een collectie van meer dan 6 725 manuscripten en 565 wiegendrukken. Ontdek voor het eerst de mooiste geschreven schatten van de Universiteit van Luik, in het prachtige kader van La Cité Miroir.

### PRAKTISCH

21.04 > 20.07.2018

La Cité Miroir

Place Xavier Neujean 22 • 4000 Liège

+32 (0)4 230 70 50

reservation@citemiroir.be

www.citemiroir.be

en FR / NL / DE

### TARIEF

7 € / 5 € / Art. 27

3 € leerlingen en studenten van ULiège

### OPENINGSUREN

Maandag tot vrijdag 9u>18u zaterdag en zondag 10u>18u

Vanaf 1.07: maandag tot zaterdag 10u>18u

### PROGRAMMATIE

**MNEMA**  
Cité Miroir

**LIÈGE**  
université  
200



### RAND ANIMATIE

>> 2/06 – Exclusief: Geleid bezoek aan de zaal van manuscripten van de ULiège en de cel digitalisering van de bibliotheken – maximum 30 man - info : [www.citemiroir.be](http://www.citemiroir.be)

>> cyclus conferenties «Boeken & Luik» - info : [www.citemiroir.be](http://www.citemiroir.be)

>> animatie voor scholen door het Centre d'Action Laïque van de Provincie Luik

>> geleide bezoeken (FR - NL) door Art&fact asbl

### PERSCONTACT

Agence Caracas | [info@caracascom.com](mailto:info@caracascom.com) | +32 (0)2 560 21 22 | +32 (0)495 22 07 92

**LA CITE MIROIR**  
SAUVENIÈRE

Place Xavier Neujean, 22 - 4000 Liège • [www.citemiroir.be](http://www.citemiroir.be) - 04 230 70 50